

## Rondjes Havermeer

Vandaag streek het Meeuwenpeleton neer op een voor de meesten totaal onbekend terrein: De Havermeer. Dit deel van de Beemster ligt ingeklemd tussen Oosthuizen, Beets en Cruysoord. De Havermeer behoort sinds 1 januari tot de gemeente Purmerend. Cruysoord behoorde oorspronkelijk tot het oude veenland van Beets. Bij het droogmalen van de Beemster braken in 1610 de dijken door. De nieuwe dijken waren niet alleen hoger maar ook korter. Cruysoord kwam als oud land binnen de Beemsterpolder te liggen. De boeren uit Beets die dat land bleven gebruiken hoefden als compensatie tot in de eeuwigheid geen polderlasten voor Cruysoord te betalen. Aan die eeuwige vrijstelling kwam in 1974 een einde. Het veenland van Cruysoord ligt nog steeds hoger dan het kleiland van de Beemster. Wist je trouwens dat als je op de Beemster- of Purmerdijk loopt, je op het oude land loopt. Men wierp destijds met kruiwagen en schop een dijk op, op het oude land met grond uit de gegraven ringvaart. De kosten om deze dijkgronden te verwerven waren veruit de grootste kostenpost voor het inpolderen van droogmakerijen als de Beemster.

De start van de Havermeerloop was achter het benzinstation op de A7. Vervolgens liep men langs de nog steeds in gebruik zijnde gaswinningslocatie van de NAM, dan een 800 m glad kleiachtig boerenlandpad op de scheiding van Havermeer en Cruysoord. Tenslotte een klimmetje de dijk op met uitzicht op "De Beets" en zo weer terug richting de A7.

Bij de dames was Gina van Riesen wederom de snelste. Of het haar nog lukt de eerste plaats van Petra Lautenschütz-Vink over te nemen is twijfelachtig maar de tweede plek kan haar bijna niet meer ontgaan.

Als je de deelnemerslijst ziet weet je de uitslag al, althans bij de eerste twee heren Joost Zaunbrecher en Johan Smit. Dus mogen Robin Kras, Simon Kroon en Jeroen Lautenschütz uitmaken wie derde wordt. Vandaag was dat Robin.

Wim Brommersma gaat elke week sneller en bleef Greetje Veerman 4 plekken voor. Ook Willeke Kwakman lukte dat, maar Nico Kras was te sterk voor haar. Nu is Nico een gentleman die dames altijd voor laat gaan maar bij de meeuwen gelden andere wetten.

De Meeuwen hebben hun eigen "Big Five". Dat zijn de hierondergenoemde wat oudere jongeren die aan het einde van de eerste helft van de vorige eeuw zijn geboren en vrijwel iedere week allemaal meedoen. De oudste is meestal en vandaag ook weer de rapste: Cees Haan. Maar Jan Dorland zit hem vaak dicht op de hielen. Nu was Jan via Hoorn gekomen en had bij het benzinstation op de A7 zijn auto geparkeerd. Waarom? Je kan daar zo lekker eten volgens Jan. Ook Henky Overeem is een trouw Meeuwenlid die alle wedstrijden nog gelopen heeft. De strijd om de rode lantaarn tussen Wim Jonk en ondergetekende is misschien nog wel fanatieker dan die om de eerste plaats. Wim was gisterenavond laat teruggekomen van de wintersport. En dan de volgende ochtend paraat zijn voor de meeuwen. Chapeau Wim! Geen optimale voorbereiding dus waar ondergetekende "gebruik" van heeft gemaakt. Ja dan word je laatste Wim.

Volgende week staan rondjes Kleine Westerkoog op het programma. Waar dat nu weer is? Wat is een koog eigenlijk?

Ben Bruidegom